



## Şeyh Muhammed Mehmet Adil El- Hakkani Hazretlerine Ait Risaleler

### İNTERNET VE KADIN-ERKEK MÜNASEBETLERİ

*Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah*

*Eûzübillâhîmine'ş-şeytânî'r-racim Bismillâbirrahmânirrahim.*

*Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel abirin.*

*Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,*

*Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur.*

*Tarikatun es sobbe vel hayru fi cemiyya.*

“İsmau vau veiza vuitum fentefiu” “Dinleyin, anlayın, anladığınız vakit de faydalanın.” Bu meseleyi çok defa söylemiştik. Gene aynı şeye geldik. Dinliyorlar, bizim insanlara sanki hikâye anlatıyorsun. Güya orada konuşuyor, biz de dinliyoruz. Dinlediğiniz vakit bazı şeyleri yapsanız da olur, yapmasanız da olur. Nafile ibadetleri ister yap, ister yapma. Tesbihatını yap, yapma, o da mühim değil ama yapma dediğimiz şeyleri yapmayın!

Onların başında da internet meselesi var. Şimdi diyoruz, her zaman dedik. Şeyh Efendi, televizyona şeytan dolabı derdi, bütün kötülükleri öğretiyor. “Şimdi ondan bin beteri çıktı.” dedi, internet belası. Tam şeytanın kazanı artık bu. Her türlü pislik, her türlü iğrençlik, her türlü kötülük var bunda.

İşte kıyasından köşesinden bizim üç beş laf ettiğimiz şeyi millet dinliyor, o da bir kulağından çıkıyor. Yani bu konuşmamız olmasa daha iyi olurdu. O kadar kötülük öğretiyor ki bizimki yanında sıfır kalıyor. Ama artık var, bu var, ona dikkat edin diyoruz yüz defa. En kötüsü de kadın-erkek arasında orada konuşmalar, yazışmalar oluyor. İnternettir bir şey olmaz değil. Zaten normalin beş beteri oluyor. Ama Allah deyip de milleti kandırmak, millete kötülüğü öğretmek daha kötü.

“Hacı Ağabey söyledi ama bilmez, biz gene işimize devam edelim!” Doğru, Hacı Ağabey hiçbir şey bilmez ama Allah var, Allah biliyor. Senin bu pisliğini de Allah görüyor, bir vesileyle seni rezil ediyor. Allah tilkiyi çalsın diye yaratmış, leş yesin diye yaratmış. Çakal gene aynı şekilde, çakalın başka türlü yapacağı bir şey yok, leşleri yiyecek onun da vazifesi odur. Sen de gidip de kendini çakalın önüne koyarsan seni de yer. Sana tembih ediliyor, bu senin için iyi değildir.

“İmanım kuvvetlensin diye bilmem hangi siteye giriyorum, bilmem ne yapıyorum, bu hocayı, bu meczubu, bu aptalı dinliyorum, bana nasihat veriyor, bana yapacağımı



## Şeyh Muhammed Mehmet Adil El- Hakkani Hazretlerine Ait Risaleler

söylüyor...” diyor. Olmaz! Bir defa, kadınla erkek hiçbir yerde gizli olarak konuşamaz, üçüncüsü olması lazım. İki kişi olursa üçüncüsü şeytandır, hem de ne şeytanlar. Ama kime laf söylüyorsun, gene devam. “Bir herif çıktı, bize şöyle yaptı, böyle paramızı aldı...” Zaten herifin yüzüne baksan, meczup olduğu belli. O meczup bile senin gibi ahmağı soyup soğana çeviriyor. E biz ne yapalım? Tembüh ediyoruz, “Çakallara yem olma!” diyoruz. “Kurtlara yem olma, tilkilere yem olma!” diyoruz, gene gidip açıyorsun, “Yok şöyle söyledi, böyle dedi...”

Bizim sözümüzü dinlemedikten sonra ne yaparsa yapsın müstahaktır artık. Onun için bu Facebook’u, bilmem ne pisbok mu bizim aptal, burada da bu ahmak Ayhan da bir ara takıldı, iki arabayı pert etti, ondan sonra da bir sene toparlayamadı kafasını. Yani bu şeytanın şeyidir. Kadın sana yazdıysa katiyen cevap verme, erkek sana “Arkadaşlık teklif ediyor efendim, kabul edeyim mi?” Et de ondan sonra başına geleceği çek, sonra gelip zırlama, ağlama.

Bazıları bu şeyde “200-300 tane adam beni takip ediyor.” diyor. Adam o kadar kendini bir şey zannediyor kalkıp da “Ben İsa’yım.” diyor. İsa dediğimiz yani normal İsa değil de Hazreti İsa! Hazreti İsa’yı Allah Azze ve Celle gökyüzüne çıkarttı, sen nasıl İsa oluyorsun buraya! Allah Azze ve Celle onu ahir zamanda tekrar getirecek.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Miraca çıkarken Hazreti İsa’yı görmüş, “Daha vakit gelmedi, vakti bekliyorum.” diyor Hazreti İsa. O kadar uçmuşlar ki yerdeyken, kendini ikinci gökte zannediyor, “Ben İsa’yım!” diyor millete. Kapıya kadar geliyor, yukarı çıkmıyor. Allah duyuruyor bu vesileyle.

وَلَا تَجَسَّسُوا

“ve lâ tecessesû” diyor. (Hucurat Suresi-12) Yatsı namazında ayeti okuduk. “Tecessüs etmeyin” diyor ama “Fasıkın gıybeti olmaz.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Fasıkça, onun yaptığını söyleyeceksin ki başkası kanmasın, mağdur olmasın, ondan sonra “İslam böyledir!” demesin. İslam her zaman aynıdır, hiçbir zaman değişmez. Çoğu şeyler olduğu gibi durur ama bazen daha hafifi, müsamaha olabilir de bazı şeylere katiyen müsamaha yok.

Bu, kadın-erkek meselesi başta gelir. Yabancı erkek, yabancı kadın aralarında akrabalık olmadıktan sonra yalnız başlarına hiçbir zaman konuşamaz yahut yazışamaz.



## Şeyh Muhammed Mehmet Adil El- Hakkani Hazretlerine Ait Risaleler

Olmaz, günahdır. Allah'ın günah ettiği şeyi helal edemeyiz.

Ama bazı insanlar var, helal olan şeyi haram diyorlar. Öyle de olmaz. Bu internet belasıyla helali haram yapıyorlar. Bunlar kâfirdir diye milleti kandırıp, onlara karşı savaştırıyorlar, milleti öldürüyorlar. Bu duyduğumuz sapık fırkalar Müslümanız diye Müslümanları öldürüyorlar ki o da gene bu internet belasıdır. Her türlü pislik bundadır.

Ama şimdi bu mevzumuzda mühim olan kadınlarla erkeklerin yazışması meselesi. Adlarını da bilmiyorum, işte bu ahmağın yüzünden adını duyduk Facebook diye. Ondan sonra başka bir hayli şeyler var, katiyen arkadaşlıktı, konuşmayı filan yasak! Bilmiyorum nasıl, bir vesilesi var galiba bunun, artık o kadar şey olmuşlar ki şeytan gibi, her türlü adam düşüncesinde ne varsa orada yapabiliyor.

Biz açmasını bile bilmiyoruz Allah'a şükür. Vakit de yok açmasına, kapatmasına. Ama din vesilesi olarak da dinden çıkarıyorlar insanı, günah işletiyorlar. Ondan sonra "Nedir bu başımıza gelen!" diye ağlayıp sızlıyorlar. "Bu adamı tembih edin, bu adam çıktı, işte kart basmış, şöyle yapmış, böyle yapmış..." Adamın kabahati yok, sen ona yüz vermedikçe, yanına yanaşmadıktan sonra gelip seni bulacak hali yok ya.

Hiç bundan sonra duymayayım, şikâyet de istemiyorum. Başına geleni çeksin! Son defa söylüyoruz, şeytanın oyununa dikkat edin, çakallara yem olmayın! Ağır konuşuyoruz ama ne yapalım? Başka türlü insanların anlayacakları yok galiba. Yarın gene aynı şekilde, gene gelecek şikâyete, hiç şüphe yok, şek yok. Bir duyuyorlar, anlamıyorlar. Allah anlayış versin, duyduklarımızı anlayalım, yapalım inşallah.

Çünkü dediğimiz gibi yasak olan şeyi yapmamak lazım. Yapılacak şeyi yaparsan da yapmasan da o mühim değildir ama böyle günah işlemek, yasaktır, iyi değildir, zararı sanadır. Bütün dünya, bütün kâinat günah işlese Allah Azze ve Celle'ye bir zerre tesir etmez. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in hadisi var bu konuda. Bütün kâinat iyilik yapsa gene Allah Azze ve Celle'ye bir zerre faydası yok. Faydası sizedir. Allah sizi yarattı, siz kendinize bakacaksınız. Allah sizlere yardım etsin. Allah kötü nefsimize bırakmasın, bu fitnelerden emin olalım, muhafaza olalım inşallah. Dünya ahiret saadeti olsun inşallah.

*Ve Min Allahu Tefîk  
El Fatıha*

*Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri'nin  
12 Mayıs 2017/16 Şaban 1438 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergâhı*