



## Şeyh Muhammed Mehmet Adil El- Hakkani Hazretlerine Ait Risaleler

### YENİ SENE

*Esselamu Aleykum ve Rahmetullah  
Eûzübillâhimine's-şeytâni'r-racim, Bismillâbirrahmânirrahim.  
Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin.  
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,  
Şeyh Abdullah Dağüstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur.  
Tarikatuna's sobbe vel hayru fi'l cemiyya.*

Allah'a hamd-u şükürler olsun ki bizi yoktan var etti. Bu dünyayı, bütün âlemleri yoktan var etti. Allah'a şükürler olsun, hamdolsun. Bizim bu kâinatın içinde hiçbir esamemiz okunmaz. Bu dünya büyük deriz ama bir toz kadar bile değildir. Bu sırf bu insanların ilmi dâhilindedir. Kudretini, azametini görsünler diye Allah insanlara ilim vermiş. İnsanın ilminin hududunda bile değil, koca dünya toz zerresi kadar bile değil. Bütün bu güneş sistemi ondan daha şey, hepsi insanların ilminde ufacık bir nokta kadar gözükmüyor. Artık Allah'ın melekûtu, ilmi hiçbir şeyiz. İnsanlar da kalkıp Allah Azze ve Celle'ye kafa tutuyor, her türlü edepsizliği, saygısızlığı, densizliği yapıyor. Allah lütfetti,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Ve lekad kerremnâ benî âdeme” (İsra Suresi – 70) “İnsanoğlunu şereflendirdik” diyor. Yani insan düşünecek olursa, karınca kadar bile olsak bu şeyde, çok büyük bir şeyiz. Bizim dünya bile karınca kadar değil, zerre kadar bile değil. Allah Azze ve Celle bize bu kadar halimizle ikram etti. “Bütün kâinata sığmadım, mümin kululumun kalbine sığdım.” diyor Allah Azze ve Celle. “Ne yere ne göğe sığmadım.” diyor. Tabi Allah Azze ve Celle'ye hudut yok, hudut diye bir şey olamaz. Onun için bize bu kadar ikram, bu kadar şeref vermesi büyük bir nimettir. Onun kadrini bilmiyoruz, bilmemek bir tarafa inkâr bile edenler çok. İman edenler az, inkâr edenler çoktur.

İbret de almıyorlar. Her şeyi yaratan Allah'tır. Vakti de zamanı da Allah yarattı. İnsanoğlu yılbaşı gelince o yeni yılbaşı kendiliğinden geliyor zannediyor. O da Allah'ın bir mahlûku, yarattığı bir şeydir. Zaman da Allah'ın yarattığı bir şeydir. O zamanı bizim bu dünyadaki ömrümüzü ölçmek için, vakitleri ölçmek için Allah yarattı. Allah herkese de değişik bir akıl verir.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا





## Şeyh Muhammed Mehmet Adil El- Hakkani Hazretlerine Ait Risaleler

“İnne iddeteş şuhûri indallâhisnâ aşera şehren” (Tevbe Suresi – 36) “Allah indinde aylar on iki aydır.” diyor. Kameri ay da on ikidir, güneş ayı da. Kameri dediği, ay üzerine, hilal olarak on iki aydır. Güneş olarak da gene aynı şekilde on iki ay oluyor. İnsanlar zannediyor ki bu sene bitince üstlerinden yük kalkıyor, yeni seneye sevinerek girelim. Yeni sene bize iyi gelecek diyorlar. İşte bu da kendilerini çok akıllı sayan insanların düşüncesizliği, akılsızlığıdır. O da dediğimiz gibi Allah’ın yarattığı bir şeydir, senin ömrünü ölçmek için, ibadet yapacağın vakti ölçmek için. Deddiğimiz gibi, bunlar Allah’ın yarattığı şeylerdir. Onların da kıymetini bilmek lazım.

Zamanın kıymetini bilmek lazım. Bu bir sene aslında bizim senemiz değil. Bu sırf ticaretti, okumaydı yani dünya işleri için kullanılan bir senedir, takvimdir. Şemsi diyorlar, şemsi demek güneş üzerine. Çünkü bu değişmediği için muameleler ona göre yapılıyor. Bu dünya için Allah bunu vermiş ama ahiret için kameri, hilal, ay üzerine olan sene var, o dini işlerimiz içindir. Oruç, zekât, hac, mevlit, kandiller filan hep ona göre takip ediliyor. O da mübarektir. Ona hürmet etmek Müslümana aittir, onun fazileti Müslümana aittir. Müslüman olmayanın zaten ondan bir haberi yok.

Ama bu dediğimiz şimdiki mesele normal sene hakkında. İnsan bir yaşa geldi mi okula başlıyor, bir yaşa geldi mi askere başlıyor, ondan sonra bir de evlilik yaşı koymuşlar, on sekiz yaşında evlenebilir derler. On sekiz yaşından önce her haltı yapar, o serbest, evlenirse hapse atılır. O da başka bir mesele. Yani bu seneler dünya işi içindir. Onun da faydasına, zararına insanın bakması lazım. “Bu kadar sene yaşadım, şimdi aradan bir sene daha geçti, ben bu sene içinde ne gibi hatalar yaptım, onlara tövbe edeyim. İyilik yaptıysam da onlara sevineyim, seneye daha iyisini yaparım. Hayır yaptıysak seneye daha da fazla hayır yapalım.” diye düşünmek lazım.

Allah’ın hikmeti, bir sınırdır burası. O gece şans getirsin diye kumar oynamak, içki içmek, senemiz keyifli olsun diye bunları yapmak olmaz, Allah’ın hikmeti tersi olur. Masiyetle başlanan iş hayır etmez. Bizimle alakası olmadığı halde Allah bu seneyi Müslümanlara, iman edenlere hayır etsin çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği hadiseler artık yaklaştı. Yani kıyamete bir sene daha yaklaştık.

Kıyamet uzak değildir. İnsanoğlunun bir ömrü vardır, ümmetlerin de ömrü vardır, âdemoğlunun da ömrü vardır. O da artık sonuna yaklaşıyor. Onun için her türlü teknoloji, her türlü bilgi güya onlara tamamdır. Aslında Allah indinde bunlar bir şey değil ama insanoğluna tahsis olunan bilgiler, teknoloji filan tam doruğa yetişti artık. Bundan sonra, artık tamam olduktan sonra zeval gelir. Zeval dediği artık iş bitti demek.





## Şeyh Muhammed Mehmet Adil El- Hakkani Hazretlerine Ait Risaleler

İnsanoğlu yeni sene geliyor diye seviniyor, ediyor ama sevinmeye gerek yok. Şeyh Efendi de demişti, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in hadisi diyor: “Her gelen gün, geçen günden daha zordur.” Giden gün daha iyiydi, gelen gün daha kötü, daha zor. İnsanoğlu için bu böyledir. İnsanlar kalkıp da bir yerden bir yere kaçmaya uğraşıyorlar, kurtuluşa kaçıyoruz zannediyorlar. Denizde boğularak, teknelerle oraya gitmeden önce her türlü pisliği çekerek kaçıyorlar. Allah Azze ve Celle insanoğluna adresi göstermiş, açıkça söylüyor:

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ

“Fe firrû ilâllâh” (Zariyat Suresi-50) “Allah’a kaçın” diyor. Kaçacaksınız Allah’a kaçın diyor. Kâfire kaçıp da bir fayda olacağını zannetme. Allah akıl vermiş ama demek ki sen kullanmamışsın. Orada, kâfirin memleketinde rezil oluyorsun. Allah İslam olanlara cennet gibi memleketler vermiş ama işte kıymet bilmiyorlar, kaçacak yer arıyorlar. Dedüğümüz gibi bazı insanlar denizden kaçmaya uğraşıyorlar, bazıları durdukları yerden kendi kendilerine kaçmaya uğraşıyorlar, vaziyetten kaçmaya uğraşıyorlar ama akıllarına gelmiyor ki Allah’ın gösterdiği adrese gitsinler.

Allah’a kaçın, Allah ona gideni korur, muhafaza eder, selamete çıkarır. Bu yeni senede bunu söylüyoruz ki insanlar düşünerek girsinler. Şeyh Efendi’nin dediği: “O gece hiç oraya buraya bakmayın, erkenden yatın.” Çünkü yapılan şeye, bu masiyetlere razı değiliz. Çünkü hakikaten masiyet yapıyor, o gece Allah’a çok karşı geliniyor, isyan oluyor. Onun için Allah’a dua edelim de Allah ıslah etsin, Allah hepimizi doğru yoldan ayırmasın, nefsimize uydurmasın inşallah.

Yeni seneye de inşallah Mehdi Aleyhiselam’ı ümit ederiz. Çünkü “Küllü âtin karîb”, “Her gelecek yakındır.” diyor. Madem Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in müjdesi var, o muhakkak olacak. Onun için buna seviniriz. Biz selamete bu seneyi geçirdik, inşallah Allah’ın razı olduğu yolda geçirmiş oluruz, seneye de gene aynı şekilde. İslam âlemine, Müslüman evlatlarına bahusus şimdi onlara tehlike var, hepimize tehlike var. Hiç kimse bana bir şey olmaz demesin. Nefsimden korundum demeyin, kendinizi de muhafaza edin, çocuklarınızı da hepimizi Allah muhafaza etsin. Hepimiz Allah’a sığınıyoruz, Allah’a kaçıyoruz. İnşallah Allah muhafaza etsin.

*Ve Min Allahu Teyfik  
El Fatıba*

*Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin  
29 Aralık 2017/11 Rebiul’ahir 1439 Tarihli Sobbeti  
Akbaba Dergâhı*