



Şeyh Muhammed Mehmet Adil El Kıbrıs-i Hazretleri (k.s.) Hadis Dersleri

HADİS DERSLERİ

*Euzü billahi mineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahim.
Esselatu vesselamu ala Rasuluna seyyidel evvelin vel ahirin.
Medet Ya Resulullah, Medet ya Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, destur.*

Gale Resulullah(s.a.v.) Hadis-i Şerif'te Peygamber Efendimiz buyuruyor:

ŞEHİDİN YEDİ HASLETİ

٤٣٤٧ - لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سَبْعُ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ
وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيَحُلِّي حِلَّةَ الْإِيمَانِ وَيَزُوجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ
الْحُورِ الْعِينِ وَيَجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرْعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى
رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةِ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ
أَنْسَانًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ* (حم ه ع ط ه ب ت صحيح عن المقدم ط ب عن عبادة)

“Şehidin Allah katında yedi hasleti vardır” : Şehit olduğu vakit yedi özellik, hususiyet olur o insana.

- “Kanının ilk damlasında bağışlanır.”: Yani günahları affolur. Mağfiretle tertemiz olur.
- “Cennetteki yerini görür.”
- “İman elbisesi giydirilir.”
- “72 huri kızı ile evlendirilir.”
- “Kabir azabından kurtarılır. Kıyametin en büyük korkusundan emin kılınır.”
- “Başına dünya içindikilerden daha güzel olan yakuttan yapılmış bir vakar tacı giydirilir.” (Bu taçtaki her bir yakut tanesi dünya ve içindikilerinden daha hayırlıdır.)
- “Yakınlarından yetmiş kadar insana şefaet eder.”

Şehitlik büyük bir mertebedir. Eski insanlar imanlıydı. Bunların hepsini kazanmak için şehadet isterlerdi. Şehit olalım diye dua ederlerdi. Şimdi artık insanlar askere gitmeye bile korkuyorlar. Mümin insan bu şeyler için yaşamıştır ki doğrudan, devamlı iman elbisesi ister. Şefaet ister, mağfiret ister. Allah şehide hepsini veriyor. Hem kendisine, hem yetmiş kişiye şefaet edebiliyor. Cehenneme müstahak insanlara bile şefaet edebiliyor.



Şeyh Muhammed Mehmet Adil El Kıbrıs-i Hazretleri (k.s.) Hadis Dersleri

ŞEHİDİN HANIMLARI

٤٣٤٨ - لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى زَوْجَتَانِ مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ يُرَى مَخَّ سَاقِبَهَا
مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ حُلَّةً* (قط عن أبي هريرة)

“Şehidin Allah katında hurilerden iki hanımı vardır ki, bunların güzelliklerinden ötürü bacak kemiklerinin ilikleri yetmiş elbisenin ardından rahatça görülebilir.”

ŞÜKREDENİN ECRİ

٤٣٤٩ - لِلطَّاعِمِ الشَّاكِرِ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا لِلصَّائِمِ الصَّابِرِ* (ق ع—)

“Yiyip şükredenin, sabrederek oruç tutan kimse gibi ecri vardır.”: Yani yiyip de Allah’a şükreden insanın, oruç tutup da sabreden insan gibi ecri oluyor. Allah’a şükründen dolaydır. Şükretmek büyük bir iyiliktir. Allah bunu insanlara onun karşılığında sevap kazansınlar, mertebeleri yükselsin diye vermiş.

MÜMİNİN ÇADIRI

٤٣٥٠ - لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةٌ مِنْ لَوْلُو مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا سِتُّونَ مِيلاً لِلْعَبْدِ
الْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلٌ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ لَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا* (طب عن ابي موسى)

“Müminin cennette içi boş inciden altmış mil uzunluğunda bir çadırı olacaktır. İçinde birbirlerini görmeyen hanımları bulunacaktır. Zaman zaman onları ziyaret edecektir.” : Allah’ın mülkü istediği kadar büyük olur. En zayıf müminin cennetteki yeri dünya kadarmış. Artık düşünün başka şeyleri, daha yüksek mertebede olanları...



Şeyh Muhammed Mehmet Adil El Kıbrıs-i Hazretleri (k.s.) Hadis Dersleri

YETMİŞ HAC SEVABI

٤٣٥١ - لِلْمَاشِيِ أَجْرٌ سَبْعِينَ حُجَّةً وَلِمَنْ يَرْكَبُ أَجْرُ حَجَّةٍ* (الديلمى عن
ابى هريرة)

“Yürüyerek hacca gidenin yetmiş hac ecri vardır. Binerek hacca giden ise tek hac ecrini almış olur.” : Eskiden hacca deveyle veya yürüyerek giderlerdi. Sırf yürüyerek giden insan için yetmiş hacılık sevabı oluyor.

KADININ İKİ ÖRTÜSÜ

٤٣٥٢ - لِلْمَرْأَةِ سِتْرَانِ الْقَبْرِ وَالزَّوْجُ قَيْلٌ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْقَبْرُ* (طب
عد وقال منكر وكر عن ابن عباس)

“Kadının iki örtüsü vardır: Kabir ve koca.”: Yani onları setreden.

“ “Onların hangisi daha efdaldır?” diye soruldu. “Kabir” buyurdu Peygamber Efendimiz.” : Kocadan eziyet çeker. Kabir mümin hanımları tam setreyler.

NAMAZ KILANIN ÜÇ HASLETİ

٤٣٥٣ - لِلْمُصَلِّيِ ثَلَاثٌ خِصَالٌ يَتَنَاءَرُ الْبَرُّ عَلَيْهِ مِنْ عَنَانِ السَّمَاءِ إِلَى
مَفْرَقِ رَأْسِهِ وَتُخَفُّ بِهِ الْمَلِيكَةُ مِنْ لَدُنْ قَدَمَيْهِ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ وَيُنَادِيهِ
مُنَادٍ لَوْ يَعْلَمُ الْمُصَلِّيُّ مَنْ يُنَاجِي مَا انْقَتَلَ* (عب ومحمد بن نصر في الصلوة عن
الحسن مرسل)

“Namaz kılanın üç hasleti vardır.” : Namaz dinin direğidir. Namaz en mühim şeydir. Namaz kılmadıktan sonra ne yaparsan yap. Dünyayı versen gene bir namazın



Şeyh Muhammed Mehmet Adil El Kıbrıs-i Hazretleri (k.s.) Hadis Dersleri

ecrine yetişemezsin. Cömertlik güzel, herşey güzel ama namaz kılmadıktan sonra faydası çok az olur.

- “Göğün ortasından başının ortasına kadar iyilik ve ihsan saçılır.” : Onun için namaz kılan huzur bulur, bereket bulur, işleri rast gider.
- “Ayaklarından başlayarak tâ göğün ortasına dek melekler onu kuşatırlar.”
- “Biri de ona şöyle seslenir: Namaz kılan kime münacaat ettiğini bir bilseydi, katiyyen namazdan ayrılmazdı.” : Yani Allah’ın huzurundasın sen. Hakikaten o imanla duran insan namazı bırakamaz. O hakikati bilseydi namazdan ayrılmaz, başka şeye bakmazdı.

KÖLENİN ÜÇ HAKKI

٤٣٥٤ - لِلْمَمْلُوكِ عَلَى مَوْلَاهُ ثَلَاثٌ لَا يُعْجَلُ عَنْ صَلَاتِهِ وَلَا يُقِيمُهُ عَنْ طَعَامِهِ وَيَبِيعُهُ إِذَا اسْتَبَاعَهُ* (كر وتمام عن ابن عباس)

“Kölenin, efendisi üstünde üç hakkı vardır.” : İslam dini hak dinidir. Herkesin hakkı var. İnsanın da hakkı var, hanımın da hakkı var, erkeğin, çocuk çocuğun herkesin hakkı var. Hayvanların bile hakkı var. Kölenin de hakkı var. Hakları ne imiş:

- “Namazında acele yaptırmaz.” : Köle namaza durduğu vakit “hadi acele et, işin var, bir saat durdun namazda” diyemezsin. İsterse namazda on saat dursun, bir şey diyemezsin.
- “Yemeğinden kaldırılmaz.” : Yemek yerken “kalk işin var” diye kaldıramazsın. Hakkın değil yani.
- “Beni sat dediği zaman onu satar.” : Bu da Allah’ın herkese verdiği bir merhamettir. Köleye de bu hakları vermiş.

ÜÇ SİĞİNACAK YER

٤٣٥٥ - لِلنَّاسِ ثَلَاثَةٌ مُعَاقَلٌ فَمُعَقَلُهُمْ مِنَ الْمَلْحَمَةِ الْكُبْرَى الَّتِي تَكُونُ لِعَمِيقِ أَنْطَاكِيَّةِ دِمَشْقُ وَمُعَقَلُهُمْ مِنَ الدَّجَالِ بَيْتُ الْمَقْدِسِ وَمُعَقَلُهُمْ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ طُورُ سَيْنَاءَ* (حل کر عن الحسن کر عن یحیی بن جابر مرسل)



Şeyh Muhammed Mehmet Adil El Kıbrıs-i Hazretleri (k.s.) Hadis Dersleri

“İnsanların üç sığınacak yeri vardır:”

- “Büyük harpteki (İşte bu son harp, Melhame-i Kübra’dır) sığınacak yerleri Dımeşk, (Dımeşk dediği Şam’dır). Antakya’nın içidir.”
- “Deccal’den kurtulma yerleri Beytü’l Makdis’tir.”
- “Ye’cüc- Me’cüc’den kurtulmak için sığınacakları yer ise Tûr-i Sîna’dır.” : Oraya sığınurlar. Hazreti İsa ile ondan sonra, onlar helak olana kadar orada beklerler.

ÖLÜM

٤٣٥٦ - لَمْ يَلِقَ ابْنُ آدَمَ شَيْئًا قَطُّ مُنْذُ خَلَقَهُ اللهُ أَشَدُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ثُمَّ
إِنَّ الْمَوْتَ لَأَهْوَنُ مَا بَعْدَهُ* (حم عن انس)

“Âdemoğlu, Allah kendisini yarattığı günden beri ölümden acı bir şeye rastlamamıştır.” : Yani onun için en hak olan, en hakikat olan şey ölümdür. Ama Allah’ın hikmeti insanoğlu, ne kadar yaşlı da olsa öleceğini bir türlü kabullenemez. Allah o şeyi vermiş kendisine ki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor insanlar. En hakikat şey odur. Her şey rüya gibidir. Ölüm geldiği vakit hakikati herkes görecek.

“Sonra ölüm, ölümden sonraki karşılaşacağı şeylere oranla daha hafiftir.” : Yani ölüm, daha sonra olacak olan kıyamet gününün şiddetinin, azabının, cehennem azabının karşısında hiç kalacak. Onun için Allah, Peygamber Efendimiz’in lisanıyla, Kur’an’da insanları bu olacak şeylere karşı sürekli uyarıyor. Kötü olmayın! Ölüm en kötüsü olsun ki ondan sonra daha rahat edin. Peygamber Efendimiz’in buyurduğu gibi bazı insanların durumu ölümden sonra daha beterdir. Burada har vurup harman savuran, onun bunun hakkına giren, Allah’a isyan eden, toplanıp kendilerini bir şey zanneden insanların ölümden sonraki durumu kötüdür. Dünyada kimse bana bir şey yapamaz diye düşünen insanlar da aynı. Allah kimseden korkmaz. Ahirette hepsinin hesabı tek tek yazılıyor, hepsinin hesabı tek tek sorulacak. Öldük de bitti diye bir şey yok.



Şeyh Muhammed Mehmet Adil El Kıbrıs-i Hazretleri (k.s.) Hadis Dersleri

ZEKAT VERMEMENİN CEZASI

٤٣٥٧ - لَمْ يَمْنَعْ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْ لَا
الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا* (حب عن ابن عمر)

“Zekât vermeyen millete göklerden yağmur yağdırılmaz. Hayvanlar olmasaydı, zekât vermeyenlere katiyyen yağmur yağdırılmayacaktı.” : Onun için yağmur duası edince: “Bu insanlar günahkârdır, hayvanların hürmetine yağmur yağdır.” diye dua etmek lazımdır. Çoğu insan zekât vermiyor, vermeyince yağmur yağmıyor, kıtlık oluyor. Yağmur yağsa da sel gibi yağıyor, ortalığı berbat ediyor.

LA İLAHE İLLALLAH

٤٣٥٨ - لَمْ تُؤْتُوا شَيْئًا بَعْدَ كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ مِثْلَ الْعَافِيَةِ فَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ*
(حم ن ع هب ض والعدنى عن ابى بكر)

“İhlas, “lâ ilâhe illallâh” kelimesinden sonra size afiyet gibi iyi bir şey verilmemiştir.”: Yani sıhhat, afiyet.

“Bu sebeple Allah’tan dünyevi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak için afiyet dileyin.” : “Allahümme inne esseluke vel affe ve afiye” Yani affet bizi, afiyet ver demek. Daima, daim afiyette olalım diye dua ediniz. İmandan sonra en büyük iyilik afiyettir.

HALF

٤٣٥٩ - لَمْ يُصِبِ الْإِنْسَانُ حِلْفًا إِلَّا زَادَهُ شِدَّةً وَلَا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ*
(ابن جرير عن الزهرى مرسل)

“İnsan “Half” dostluk ahdine isabet ederse kuvveti artar.” : İnsanlar birbirlerine ahd ederler, beyat verirlerse ona sebat edenin kuvveti artar. Vazgeçtim deyip sözünden dönen insanın artmaz. “Lakin İslam’da bu “half” yoktur.” Allah-u alem.



Şeyh Muhammed Mehmet Adil El Kıbrıs-i Hazretleri (k.s.) Hadis Dersleri

CENNET VE CEHENNEM

٤٣٦٠ - لَمَّا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيلَ اذْهَبْ فَانظُرْ اِلَيْهَا فَذَهَبَ
فَنظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا ثُمَّ
حَفَفَهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانظُرْ اِلَيْهَا فَذَهَبَ فَانظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ
جَاءَ فَقَالَ اَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ فَلَمَّا خَلَقَ اللهُ
النَّارَ قَالَ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانظُرْ اِلَيْهَا فَذَهَبَ فَانظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ
وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا فَحَفَفَهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيلُ
اذْهَبْ فَانظُرْ اِلَيْهَا فَقَالَ اَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا
دَخَلَهَا* (حم د ن ك ه ب ت حسن صحيح وهناد عن ابى هريرة)

“ Allah cenneti yarattığında, Cebrail’e: “Haydi git, ona bir bak” dedi. Gitti, gördü, döndü şöyle dedi: “Ey Rabbim! İzzetin hakkı için onu duyan herkes oraya girmek isteyecektir.” ” : Yani cennetin güzelliklerini duyan insan girmemek istemez, hepsi o kadar güzel yere girmek isteyecektir.

“Allah onu zorluklarla süsledi.” : Cennete girmek de kolay değil. Biraz zorlukları yeneceksin, zora dayanacaksın.

“ “ Haydi, şimdi git bak” dedi. Gitti, baktı, döndü ve “Ya Rabbi! İzzetin hakkı için oraya kimsenin talip olamayacağından endişe duydum” dedi.” : O zorlukları görünce böyle söyledi.

“Cehennemi yarattığı zaman, Cebrail’e “Haydi git, ona bir bak” dedi. Cebrail gitti, baktı, döndü, şöyle dedi: “İzzetin hakkı için, onu duyan kimse katiiyen oraya girmez.” ” : Yani cehennemi duyan insan oraya girmez. Galiba onu öylesine yarattın gibisinden diye düşündü Cebrail Aleyhisselam.

“Onu şehvetlerle donattı.” : Ne kadar nefsin istediği şey varsa, pislik varsa; şehvetlerle, insanın aklını başından alan şeylerle donattı.

“Sonra “Haydi git, bir daha bak” emrini verdi. Gitti, baktı, döndü ve şöyle dedi: “İzzetin hakkı için oraya girmeyecek hiç kimsenin kalmayacağından endişe duydum.” ” .



Şeyh Muhammed Mehmet Adil El Kıbrıs-i Hazretleri (k.s.) Hadis Dersleri

Yani haram şehvetler o kadar çekici geliyor. Allah hem cenneti hem cehennemi bu suret üzerine yarattı. Cennete girecek olan, şehvetlerden, kötülüklerden uzak durması lazım ki cennetin zorluğu da odur.

ÂDEM (A.S.) VE İBLİS

٤٣٦١ - لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ تَرَكَهُ فَجَعَلَ ابْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمَّا

رَأَاهُ أَجْوَفُ قَالَ ظَفَرْتُ بِهِ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ* (ابو الشيخ ك عن انس)

“Allah Âdem’i insan şekline soktuğu zaman bir müddet öyle bıraktı.” : Yani Allah Âdem Aleyhisselam’ı çamurdan yaratıp, kil gibi pişirdi. Kil gibi içine ruh koymadan öylece bıraktı.

“İblis etrafında şöyle bir dolaşıp bakıverdi. İçini boş görünce: “Başardım çünkü o güçsüz bir yaratıktır.” dedi.” : Hani içerisi boştur ya “içine ben girerim” diye düşündü galiba. Ondan sevindi de. Hakikaten de insanın içine giriyor. Çoğu insanı helake sürüklüyor. Allah Azze ve Celle “Çoğu insan dalalettedir.” buyuruyor.

ELHAMDÜLİLLAHİRABBİLALEMİN

٤٣٦٢ - لَمَّا نُفِخَ فِي آدَمَ الرُّوحَ مَارَتْ وَطَارَتْ فَصَارَتْ فِي رَأْسِهِ عَطَسٌ

فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَرْحَمُكَ اللَّهُ* (حب ك ض
عن انس)

“Allah, (o vaziyetten sonra) Âdem’e ruh üfürdü. Uçup başında yer alınca” : Yani Âdem Aleyhisselam’ın başında durunca artık ruh girdi, hareket etmeye başladı.



Şeyh Muhammed Mehmet Adil El Kıbrıs-i Hazretleri (k.s.) Hadis Dersleri

“Âdem Aleyhisselam aksırdı ve “Elhamdülillâhirabbilâlemîn” dedi. Allah Azze ve Celle ona merhameten: “Yerhamükellâh” (Allah sana merhamet etsin) buyurdu.” : Onun için hapsırınca insanın Elhamdülillah demesi sünnettir. Onun da karşılığında Yerhamükellâh demesi lazımdır.

Sadaka Resûlullah fi mâkâl ev kemâkâl

Yarın Safer'in son çarşambası. Sadakayı fazla verin inşallah. Yedi defa Ayet-el Kürsi'yi, yedi defa Elemtere'yi(Fil Suresi) okuyun. Selametle geçer inşallah.

El fatiha

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri'nin

16 Aralık 2014 Tarihli Hadis Dersi